

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 25

Zondag 22 november 2020
Eeuwigheidszondag



Mededelingen

Kleur van de zondag: wit

Wit symboliseert het licht, de opstanding en de troostende liefde van Jezus die zei: "Ik ben het Licht der wereld" en "Ik ben de Opstanding en het Leven, al wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven".

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Everdien Jansen. Na uitvalsverschijnselen is mevrouw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken. We wensen haar veel kracht en beterschap!

Bloemengroep

De Bloemengroep is tot de volgende tekst bij de schikking voor eeuwigheidszondag 22 november 2020 gekomen:

'Vanuit de dorheid en rouw mogen we ons keren naar het licht. We mogen ons geborgen weten in Gods eeuwige trouw'.



Aandacht voor elkaar:

Mevrouw Maeike Versteeg werd onlangs geopereerd aan haar hand. Het herstel zal de nodige tijd vragen. Zij en haar echtgenoot zijn in het voorjaar vanuit Bolnes naar Veenendaal verhuisd. Vanwege de coronamaatregelen is het nog lastig nieuwe contacten te leggen. Een berichtje naar hen toe is alvast een aardig begin.

Mevrouw Ineke du Pré kreeg afgelopen week een goede uitslag na de verwijdering van een melanoom. Dat is natuurlijk een grote opluchting! Ineke liet ook weten aangenaam verrast en zeer blij te zijn geweest met de bloemen die ze namens de gemeente heeft ontvangen. Zorgen blijven er rond haar echtgenoot Jan, die een kwetsbare gezondheid heeft.

Laten we ons medeleven en gebed ook uit laten gaan naar de heer Gert-Jan Cleij en zijn vrouw Jeannie. Hij is ernstig ziek en hun tijd samen is kostbaar geworden.

Kees van Beek, heeft i.v.m. slokdarmkanker, deze week een zware en spannende operatie ondergaan in het Radboudziekenhuis UMC Nijmegen. We wensen hem en Wil veel sterkte toe.

Mevrouw Broekhuizen, wordt nu, in haar laatste levensdagen, verpleegd in het hospice Berkenstein in Veenendaal. Laten we haar opdragen in onze gebeden, dat God haar en hen die haar lief zijn, nabij is in de dagen van afscheid.

Eeuwigheidszondag

Vandaag noemen wij de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Mijn overweging gaat over een beeld uit Psalm 103: de mens, die als een bloem bloeit op het veld. Je kunt genieten van een mens die opbloeit in zijn leven. Maar je weet ook hoe kwetsbaar, hoe eindig dit is. Dat beseffen we juist op deze eeuwigheidszondag. Daar tegenover staat in de Psalm de trouw van God aan de Zijnen. Een trouw die eeuwig is. Daar is geen einde aan.

Bij de herdenking zal Dick Rovers met klarinet, begeleid door Guus Fennema, een sonate van Mozart spelen. Na de ochtenddienst ontvangen we 's middags in de kerk familie en vrienden van hen die we 's morgens hebben herdacht. Deze persoonlijke herdenking vindt plaats in kleine groepen in verschillende tijdsblokken. Het is fijn om te merken, dat hier behoefte aan is.

Zo willen we laten merken, dat we met elkaar verbonden zijn en elkaar in Christus' Naam willen dragen, juist in die donkere dalen van het leven.

We zullen op deze zondag niet alleen 'onze eigen doden' gedenken, maar ook wereldwijd mensen gedenken die naamloos zijn gestorven, ongekend, omgekomen bij oorlog, bij een ramp, door honger of geweld. Deze Eeuwigheidszondag zijn Mirande van der Wilt en ik de voorgangers in de onlinedienst en 's middags zijn wij ook de pastores die de mensen ontvangen.

Ds. Coby de Haan

KOOKLIEFHEBBERS GEZOCHT!



In de Adventsperiode wordt de *PGV-online-Adventskalender* gelanceerd! Met iedere dag iets voor en van de gemeente dat te maken heeft met Advent. Daar horen ook lekkere dingen bij. We zoeken naar kookliefhebbers die iets willen koken of bakken dat bij het thema Advent past. Laat al uw/je creativiteit erop los; wij kunnen helpen met het maken van een mooie foto/foto's/een filmpje!

Geef je zo spoedig mogelijk op bij Marieke Muijen (ook voor meer informatie) ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl
06 – 28 27 96 98

Schrijven helpt! Write for Rights 2020



amnesty international

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Helaas worden mensenrechten nog steeds geschonden ook in landen die deze verklaring hebben ondertekend. Daarom organiseert Amnesty International ieder jaar een wereldwijde schrijfactie voor mensen, die onterecht zijn gevangengezet of

worden bedreigd. Met miljoenen brieven en kaarten wordt hiertegen geprotesteerd en dat helpt heel vaak! De schrijfactie van vorig jaar redde een 15-jarige jongen uit Sudan van de doodstraf door ophanging. Anderen kregen strafvermindering, medische zorg, een eerlijk proces en in alle gevallen hernieuwde hoop vanwege alle aandacht voor hun situatie.

Ook dit jaar kan er weer geschreven worden maar vanwege Corona niet met meerdere mensen samen in de Cultuurfabriek. Dit jaar zijn er thuischrijfpakketjes. Zo'n pakketje bevat: uitleg en informatie over de mensen voor wie geschreven kan worden, voorbeeldbrieven, pen, briefpapier, blanco groetenkaarten en een raamposter. Het is mogelijk om alleen of met meerdere mensen in een huishouden te schrijven.

Mee doen en opkomen voor hen die onze steun hard nodig hebben?

Stuur een mailtje naar contact@veenendaal.amnesty.nl of vul het contactformulier in op de site www.veenendaal.amnesty.nl Bij vermelding van naam en adres zorgen Amnestyvrijwilligers ervoor dat u een schrijfpakketje in uw brievenbus ontvangt. U hoeft de brieven niet zelf te versturen maar u kunt ze tussen 1 en 24 december hier in Veenendaal inleveren. Bij het schrijfpakketje ontvangt u ook informatie over de inleveradressen.



Protestantse Kerk

Eerste collecte vandaag voor - PKN Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training 'Leiding bij uitvaarten'. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je gaat herkennen welke vragen van belang zijn zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst.

Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online-ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

Voedselbank

Zondag 22 november 2020 is de **vierde** week van de voedsel-estafette ingegaan

De opbrengst t/m woensdag 18 november

2020 bedraagt het mooie aantal van **18** volle kratten boodschappen, die inmiddels bij de voedselbank zijn afgeleverd.

De tijden om voedselproducten in te leveren bij de Petrakerk zijn t/m zondag 29 november nog steeds:

- Zondagochtend van 9.30 tot 10:00 h
- Dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 h
- Woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00 h
- Donderdagmiddag van 14:00 tot 15:00 h

In verband met Eeuwigheidszondag is er zondag 22 november 2020 uitsluitend een online viering. De overige momenten vallen samen met de tijden van de Open Kerk.



VOEDSELBANKEN.NL
Veenendaal

Het onderstaande boodschappenlijstje is ons aangereikt door de Voedselbank:

Suiker; Krenten en rozijnen; Blikjes vis (Geen haring); Blikjes knakworst; Kleine potjes uien; Kleine potjes augurken; Alle soorten rijst (behalve witte), Couscous; Koffiemelk; Houdbare melk; Gewone thee (geen smaakjes) Droge peulvruchten bv rode linzen, Kikkererwten, Witte bonen, Olie Kleine potjes/blikjes groente; Aardappelpuree; Potjes pastasaus Blikjes leverpastei; Blikken en blikjes soep.

Een collecte voor de voedselbank staat deze maand helaas niet op ons collecterooster, maar uw bijdrage is welkom in de collecte-empert achterin de kerk (ook collecte-munten) of *rechtstreeks overmaken naar de Voedselbank Veenendaal* bankrekening **NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette ZuidWest**. Uw gaven op welke wijze dan ook zijn zeer welkom!

Namens de wijkdiaconie Leo van Berkel

zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl

We zoeken een ouderling

Weet jij je betrokken bij onze wijkgemeente?

Heb je hart voor mensen?

Vind je het belangrijk dat we in de kerk aandacht hebben voor elkaar, als we iets te vieren hebben maar ook als er verdriet en zorg is?

Vind je het fijn om geloof in God met mensen te delen of die ander daarin tot steun te zijn?

Misschien is dan sectieouderling iets voor jou!

Per 1 januari 2021 ontstaat er namelijk binnen de werkgroep pastoraat een vacature voor een ouderling in sectie 3.

Als sectie ouderling ben je samen met een pastoraal medewerker en contactpersonen verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar in een sectie.

Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal kerkenraadvergaderingen en

overlegmomenten van de werkgroep pastoraat, waar je voor uitgenodigd wordt.

Wil je/wilt u binnen deze enthousiaste groepen mensen meedenken en – praten over vormgeven en uitvoeren van visie, missie en pastoraat? Ondergetekenden geven dan graag in een persoonlijk gesprek verdere informatie.

Hartelijke groet,

Theo Scheffer

zw-ouderling-vz3@pkn-veenendaal.nl

Roselie Minderhoud

zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl

Kijkcijfers onlinedienst 15 november 2020:

Direct: 277 Opname: 102

De PGV online Adventskalender
vieren - muziek - kunst
overdenking - knutselen - koken

Vanaf 30 november dagelijks online
een bijdrage voor en door de gemeente
om wat licht te laten schijnen
in de donkere dagen voor Kerst

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal